

### **Medisch-ethisch handelen bij onze bewoners.**

Op de website verwoorden wij de visie op het leven zo; het leven is een gave van God en daarom waardevol vanaf het begin tot het einde. Zorghuis De Groenendaal vindt het onaanvaardbaar als het leven moedwillig beëindigd wordt. Als genezing zo goed als uitgesloten is, zullen we ons inzetten om de verzorging te richten op het verlichten van de pijn en het zo respectvol mogelijk begeleiden van de bewoner, zodat de bewoner waardig kan sterven. In deze brochure willen we ingaan wat dit in praktijk betekent. Dit omdat er soms uiterst moeilijke situaties zijn, waarbij het niet duidelijk is welke behandeling het beste is voor de bewoner.

Daarom zal de arts bij iedere ingrijpende behandeling overleg hebben met de bewoner en/of diens vertegenwoordiger.

### **Zorgvisie**

Wij proberen de zorg uit te voeren vanuit onze christelijke identiteit. Dit betekent dat ieder mens als een uniek schepsel van God wordt gezien. Zodoende mag er nooit een discussie ontstaan of een leven nog zinvol is of dat er nog kwaliteit van leven is. Juist omdat alle leven van God gegeven is, betekent dit dat menselijk leven beschermwaardig is. Iedere behandeling dient gericht te zijn op het leven. Verder dient door de behandeling het welzijn van de bewoner bevorderd te worden.

### **Euthanasie**

Gelet op de beschermwaardigheid van het leven wijzen wij iedere behandeling af, waarmee de dood wordt beoogd of bewerkt. Dit betekent dat euthanasie in Zorghuis De Groenendaal niet wordt verricht. Dit wil niet zeggen dat er altijd wordt doorgegaan met behandelen. Bij iedere behandeling gaat het om de vraag of de behandeling de bewoner ten goede komt. Soms zijn de lasten van een behandeling zwaarder dan de baten. Sommige behandelingen kunnen een stervensproces verzwaren en dat is niet de bedoeling. Bewoners mogen op een waardige wijze sterven.

### **Reanimatie**

De kans op hartproblemen is niet groot, maar zodra het zich voordoet, telt elke seconde. Dan is er geen tijd meer voor overleg. Daarom zullen we hierover bij de opname al afspraken maken. Zorghuis De Groenendaal is uiterst terughoudend met reanimeren. De belangrijkste reden hiervoor is niet de leeftijd van de bewoners, maar wel de voorgeschiedenis. Bijna alle bewoners lijden aan ziekten van hart- en bloedvaten of van de hersenen. Daarom is het meer verantwoord om de bewoner, wanneer zich ernstige hartproblemen voordoen, bij ons de optimale behandeling en begeleiding te geven. Wellicht kan de familie nog in alle rust afscheid nemen van de bewoner. Dit is, menselijk gesproken, beter dan overlijden in de ambulance of op de intensive care. Betreft het een familielid of medewerker dan zal wel worden gereanimeerd. Onze medewerkers worden jaarlijks getraind om te kunnen reanimeren.

### **Sondevoeding**

De vragen rondom voeding en vocht zijn moeilijk. Enerzijds zijn voeding en vocht noodzakelijke levensbehoeften. Anderzijds kan het kunstmatig toedienen van voeding en vocht, bijv. door middel van een sonde, meer nadelen dan voordelen hebben voor de bewoner. In het algemeen krijgt een bewoner een sonde wanneer verwacht mag worden dat de bewoner weer zal opknappen. Is er echter sprake van algehele verslechtering van de toestand van de bewoner en is herstel niet meer te verwachten, dan zullen wij de bewoner goed blijven verzorgen, maar zal er geen sonde worden gegeven.

### **Ziekenhuisopname**

In het ziekenhuis zijn meer mogelijkheden als in Zorghuis De Groenendael. Denk bijv. aan beademing en hartbewaking. Maar in veel gevallen zullen deze mogelijkheden onze bewoners geen voordeel bieden. Een bewoner zal derhalve alleen naar een ziekenhuis gaan als het ziekenhuis duidelijk meer te bieden heeft. Uiteindelijk bepaald de arts of een bewoner daadwerkelijk naar het ziekenhuis gaat.

### **Ten slotte**

Het bieden van zorg neemt niet weg dat we oog moeten hebben dat het leven van ieder mens eindig is. We zullen alles doen wat het leven van een stervende draaglijk maakt en alles nalaten wat de dood kan bespoedigen. Wij verliezen echter niet uit het oog dat wij machteloos zijn om leven in stand te houden. Het is de Heere Die niet alleen het leven geeft, maar ook op de door Hem bepaalde tijd het leven neemt. Zo komt er in de verzorging in veel gevallen een moment van respectvol terugtreden omdat het echte levenseinde zich aankondigt.